
SWEDENBORGIANA

tijdschrift voor Swedenborg publikaties

ISSN-1381.6861 — JAARGANG 13 — NUMMER 2 — JUNI 2005

Inhoudsopgave - Editie 51.

- pag. 2 - Robert Lemm over Swedenborg
pag. 3 t/m 17 - Hemelse Verhalen over Ware Christelijke Religie
door Emanuel Swedenborg.
Pag 18 t/m 23 - Swedenborg Epos - Deel 3 - Hoofdstuk 28
De groeiende plantenwereld.
pag. 24 - Nieuws en Berichten.
-



Aantekening over Linnaeus afkomstig uit het Swedenborg Epos.

Linnaeus was een arm student, die niets anders te bieden had dan de rijkdommen van zijn geest. Hoe moest hij de hand verkrijgen van de dochter van een beroemd doctor, een jongedame, naar wier hand gedongen werd door menig bekoorlijke minnaar? Haar vader, Johan Moraeus, was echter even vlug om het talent van Linnaeus te ontdekken als zijn oom, Bisschop Swedberg, Johans eigen grote gaven had opgemerkt, toen hij hem voor het eerst mee naar Stockholm nam als zijn beschermeling. Hij zag hoe de jonge lieden zich wederzijds tot elkaar aangetrokken voelden en gaf tot ieders verbazing zijn toestemming tot de verbintenis. De volgende stap, het huwelijk, was echter een andere zaak.

De jonge man moest er op uittrekken en een koninkrijk veroveren alvorens hij Sara Elisabeth als zijn bruid kon opeisen. Vele jaren van diepe studie in Holland onder de grote Boerhaave moesten volgen, vele zware boekdelen over botanie moesten uit Linnaeus' pen vloeien - het ganse plantenrijk moest immers gecatalogiseerd en beschreven worden - alvorens dit minnende paar klaar stond om in de huiskamer van het voorvaderlijk "Sveden" in de echt verenigd te worden. Dit vond plaats in 1739. Swedenborg kon niet bij het huwelijk tegenwoordig geweest zijn, daar hij toen in Italië was.

De vrome gevoelens van de oorspronkelijke familie van boeren-mijn eigenaars schijnen nog rond te dolen in die kamer, waar men aan alle kanten omringd is door muurschilderingen, die in ouderwetse en verbleekte vormen de verhalen van de Bijbel vertellen. Hier slaat een vage David een bleke Goliath neer, daar hangt een jonge Absalom aan zijn haar in een donkere, groene boom. "God geve mij voedsel ter wille van mijn vele kinderen," was de nederige zinspreuk van de oude Daniël Isaacson, Bisschop Swedbergs vader, als hij zijn Maker dagelijks zijn dank betuigde.



uitgave:

Swedenborg Boekhuis

Postbus 19 – 5110 AA Baarle Nassau – Nederland

Telefoon 06.1237.9252 – Postbank 1009141

internet www.swedenborg.nl - email info@swedenborg.nl
